

OPROEP: Geef je op als ambassadeur van het initiatief 'Geef een (prenten)boek cadeau'!

Lemniscaat is op zoek naar enthousiaste mensen die bereid zijn hun schouders te zetten onder dit initiatief, dat erop gericht is om er samen voor te zorgen dat alle kinderen van Nederland opgroeien tussen de boeken. Niet zomaar boeken, maar de mooiste klassiekers die er in Nederland zijn verschenen. Daarmee leveren we met elkaar een bijdrage aan leesplezier en geletterdheid.



Om ervoor te zorgen dat die boeken alle kinderen bereiken – en met name ook in handen komen van de kinderen die geen boeken thuis hebben, door bijvoorbeeld armoede of het ontbreken van een leescultuur vanuit de opvoeders – is inventiviteit en doorzettingsvermogen vereist. Daarvoor werkt Lemniscaat samen met onder meer scholen en kinderopvangorganisaties.

Als (voor)leesconsulent kun je hier een belangrijke rol in spelen door de organisaties waar je werkzaam bent voor dit initiatief te enthousiasmeren. Bespreek het bijvoorbeeld met een pedagogisch medewerker of leerkracht, met de (voor)leescoördinator of met de schooldirectie: als zij een boek cadeau geven aan alle kinderen in de klas, kunnen we een groot aantal bereiken. Of organiseer een activiteit rondom de boeken (*Ronja de roversdochter* in februari en *Raad eens hoeveel ik van je hou* in april) met bijvoorbeeld het klassenpakket van Kind en Media.

Ambassadeurs ontvangen een exemplaar van het boek, posters en ondersteunende lesmaterialen.

Help jij Lemniscaat mee alle kinderen in Nederland te bereiken?

Meld je dan aan bij Linda Bertens (linda@lemniscaat.nl).